

World University Games i Turin 2025



I backen i Bardonecchia. Från vänster: Jag, Vincent, Fredrik, Moa.

Dagen efter tog vi lite sovmorgon för att vila upp oss efter resan och efter frukost fick vi en liten rundvisning på hotellet. Vi bodde i den gamla OS byn i Bardonecchia tillsammans med alla idrottare, från olika länder och idrotter, som skulle tävla i Bardonecchia. Efter lunch var det dags för vår första träning i backen. Den gick ut på att lära känna backen, hitta vilket spår jag ville åka i och bygga upp till de hopp jag ville göra. Efter träning och middag satte jag mig och pluggade en stund. Sen hakade jag på Moa och ett gäng tyskar och vi gick runt på hotellet och bytte pins med andra nationer.

Andra dagen hade vi träning på förmiddagen, eftersom det var andra träningen hade jag lärt känna backen bättre och när träningen var klar kände jag mig redo för tävling. Efter träningen satte vi oss och åt lunch i backen tillsammans med några åkare från andra länder. På eftermiddagen fick vi med oss matsäck från hotellet och sen åkte alla buss in till Turin för invigningen. På invigningen samlades hela den svenska truppen som var på plats i ett stort utrymme där alla nationer väntade på att få gå ut på arenan. Under väntan bytte vi mer pins med andra nationer och sen fick vi gå ut i samlad trupp till en fullsatt arena. Därefter fick vi sätta oss i publiken och titta på showen, som var mycket större och häftigare än vad jag hade förväntat mig.

Mitt namn är Elis Lundholm och jag studerar till Civilingenjör i Teknisk Fysik på Umeå Universitet samtidigt som jag gör en elitsatsning i Puckelpist. I januari 2025 fick jag möjligheten att representera Sverige på World University Games i Turin.

Min resa började tidigt lördag morgon med flyg till Arlanda där jag mötte upp resten av det svenska laget, Moa, Vincent och vår tränare Fredrik. Från Arlanda flög vi till München där vi spenderade några timmar innan vi flög vidare till Turin. Väl framme på flygplatsen i Turin blev vi välkomnade av organisationen och fick en hel buss för oss själva till Bardonecchia där tävlingarna gick.



På väg in på arenan under invigningen.



Moa, Vincent och jag innan invigningen.

Dagen efter var det dags för vår första tävling och då stod singelpuckel på schemat. Efter en kortare träning åkte vi våra kval-åk och alla tre svenskar tog sig vidare till final. Innan finalerna hade vi en liten lunchpaus och eftersom vi var tävlande fick vi hämta mat på en restaurang nedanför backen och vi satte oss och åt i solen. I finalen fick jag till ett bra åk och slutade på en tionde plats.

Dagen efter var det dags för parallellpuckel och den tävlingen hade ett annat upplägg än vanligt. De använde sig av systemet round robin, där alla tävlande delas in i grupper där alla möter alla och sedan går vinnaren av varje grupp vidare till final omgångarna. Jag hamnade i en grupp med tre andra åkare, en från USA, en från Japan och en från Tyskland. Dock valde åkaren från Tyskland att inte åka och jag vann automatiskt den omgången. Tyvärr förlorade jag mina två andra matcher och slutade på en delad 9:onde plats. Efteråt åt vi lunch och sedan åkte jag och mina föräldrar, som var nere och tittade på tävlingarna, runt och utforskade resten av skidsystemet. Vi tog oss tillbaka till puckeln i tid för att titta på finalerna och när finalerna var slut åkte vi upp och satte oss ute på en restaurang i backen tillsammans med åkare från flera andra länder. På kvällen åt vi middag tillsammans, packade och umgicks med åkare från andra länder. Tidigt dagen efter var det dags för hemresa. Den här resan har varit en fantastisk upplevelse som jag gärna gör om igen.



Foto från mitt final-åk.



Häng med åkare från USA, Japan och Finland i solen.