

Universiaden Lake Placid 2023

Jag heter Wilhelm Ytfeldt och studerar Fysioterapeut programmet på Umeå universitet. Jag fick möjligheten i januari att representera Sverige i hockey på vinter Universiaden i Lake Placid.

Min Resa började med att vi mötte upp de flesta i laget på Arlanda flygplats. Därefter flög vi tillsammans till New York där vi övernattade på hotell och spenderade en dag med mat och promenad i central park och längs Times Square. På morgonen därefter så tog vi bussen till Albany flygplats där massa funktionärer till Universiaden tog emot och välkomnade oss. Efter det så åkte vi buss tillsammans till boendet där alla hockeyspelare från alla olika länder skulle bo. När vi var framme lämnade vi av all hockeyutrustning på ishallen och även vårt bagage på det boendet där vi bodde. Vi bodde tillsammans två och två i studentkorridorer på ett college där man hade spelrum, idrottshallar och simhall som man kunde använda om man ville.

Första två dagarna när vi var framme bestod mest av att lära känna alla i laget och träna några ispass tillsammans. Tredje dagen hade vi vår första match mot Tjeckien och direkt efter matchen åkte vi till den stora invigningen. Allt var superproffsigt upplagt med framträdanden och tal från olika personer som hälsade alla länder välkomna. På invigningen fick bland annat stå med alla olika länder och småprata och byta små broscher med varandra där sitt lands flagga fanns på. Sedan när det var Sveriges tur så gick alla som representerade Sverige ut på isen med flaggor och Sverige kläder. Det är bland det häftigaste jag fått uppleva i mitt liv.

Under turneringen fick vi totalt spela fem matcher i gruppspelen som vi tyvärr inte lyckades ta oss vidare ifrån. Men när vi hade spelat klart alla våra matcher så åkte vi och supportade de andra atleterna från Sverige. Vi fick bland annat se när Sveriges damer spelade en av sina curlingmatcher och även när en av Sveriges damer i slalom tog bronsmedalj. Sista dagen så avslutade man Universiaden med finalen i hockey mellan Kanada och USA där Kanada tillslut vann. Efter matchen så var det en avslutningsceremoni likt invigningen där man gick igenom evenemanget som varit och även lämnade över det till nästa nation som skulle hålla det. Efter att ceremonin var över bestod resten av dagen av konserter och atleter som bytte sina länders kläder med varandra.

Under hela resan så fick man träffa otroligt mycket folk från både Sverige och från andra länder som alla var trevliga och duktiga på det dem gjorde. Även alla funktionärer som jobbade runt evenemanget var jättetrevliga och gjorde alltid sitt bästa för att hjälpa till om man behövde något. Jag är väldigt tacksam för att jag fick möjlighet att åka och vara med om detta. För jag fick lära mig otroligt mycket men också lära känna många nya vänner som man fick dela upplevelsen med. Detta kommer vara ett minne för livet och om jag fick chansen skulle jag absolut att göra om det igen.





